



De preek van de os en de ezel



De tijd van kerstmuziek, kaarsjes en kersttaferelen is weer aangebroken. Zo links en rechts worden Kerststalletjes opgebouwd, want de Heere Jezus is in een stal geboren, zo zegt de traditie. En in Kerststallen, op oude schilderijen, soms ook in kinderbijbels zie je vaak de os en de ezel afgebeeld.

De evangelisten vertellen geen van allen dat deze dieren de eerste getuigen zijn geweest van de geboorte van de Redder van de wereld. Ze zeggen niet eens dat Jezus in een stal ter wereld is

gekomen. Wel meldt Lucas dat Maria haar eerstgeboren Zoon in doeken wond en neerlegde in de kribbe, of zoals de Nieuwe Bijbelvertaling weergeeft: in een voederbak.

Dan is het best een intrigerende vraag: waar komen die dieren vandaan? Er zijn mensen die beweren dat dit een anti-Joods trekje is. Origenes (185-254) zou de eerste zijn geweest die bij de kribbe van Jezus dacht aan de profetie van Jesaja in hoofdstuk 1:3: "Een os kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet." Het volk van Israël heeft geen oog voor het werk van God dat zichtbaar is in de kribbe van Bethlehem, ze zien niet dat Jezus de beloofde Messias is.

Nu kun je je best afvragen of dit anti-Joods is. Want in hoeverre is de boodschap van het kind van Bethlehem voor ons een boodschap die ons raakt tot in het diepst van onze ziel?

Wij hebben de Kerststal met os en ezel te danken aan Franciscus van Assisi, stichter van de rooms-katholieke kloosterorde: de Franciscanen. Dierendag (4 oktober) hebben we aan hem overgehouden: het was zijn sterfdag. Algemeen wordt aangenomen dat hij de eerste was die kerststallen maakte. Omdat Franciscus zó van dieren hield, gaf hij ze in de kerststal een plekje. Want ook hij had over de os en de ezel gelezen bij de profeet Jesaja.

Toch zit er onder het verhaal van de os en de ezel nog een diepere laag. Het Hebreeuwse woord voor os is 'sjoor' en het Hebreeuwse woord voor ezel is 'chamoor'. Uit die twee woorden is de Jiddische verbastering 'schorriemorrie' ontstaan. Schorriemorrie, dat is: samenraapsel, gepeupel. Een woord met een negatieve en ongunstige klank. We gebruiken dat woord om mensen aan te duiden waar we het liefst met een grote boog omheen zouden willen lopen. De Heere Jezus liep niet om deze mensen heen, hij wandelde met hen, at en dronk met hen.

Zo staan deze twee dieren misschien wel model voor de onmetelijke liefde van het Kerstkind: Jezus schrijft niemand af, hij stuurt niemand weg. Er is plaats genoeg ... ook voor u en voor jou en voor mij!

Welkom

Tussen de zomervakantie en nu hadden we de volgende instroom in de onderbouw:

In groep 1:

Seth, Chloë, Tobi, Thirza, Bryan, Noreen, Ilja, Ryan, Lynn, Lennart, Nicolien, Yenthe, Marit en Sara.

In groep 1-2A:

Nynthe, Ruben, Ruben, en Hannelore.

In groep 1-2B:

Nathan en Sanne.

In augustus hebben we in ook in de hogere groepen nieuwe kinderen mogen begroeten:

Naomi in groep 3 en **Tara** in groep 4.

We hopen dat jullie het inmiddels naar je zin hebt op school en we wensen jullie allemaal een fijne schooltijd toe!

Uit het team

Meester Theo heeft inmiddels weer nieuwe onderzoeken achter de rug. Op dinsdag 8 januari wordt de meester opnieuw geopereerd. Hij zal dan de rest van de week nog thuis zijn, is de verwachting. We hopen en bidden, dat deze ingreep wel succesvol zal zijn!

**Als team van de
Willem van Oranjeschool
wensen we u gezegende
Kerstdagen en een
voorspoedig 2019 toe!!!**

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Telefoon: 0342 490651
E-mail : info@wvobarnveld.nl
Website: www.wvobarnveld.nl

NIEUWSFLITS



HERVORMDE BASISCHOOL

WILLEM VAN ORANJE

Spreekavonden

De roosters waren flink volgepland. Een goed teken: veel mensen zijn gekomen op de spreekavonden. We kregen behoorlijk wat positieve reacties van ouders, het woord 'herkenning' is meerdere malen gevallen. Soms was het beeld verrassend, en ook dat is iets wat we in de praktijk zien, kinderen zijn soms op school anders dan thuis. Ook wij hebben deze gesprekken waardevol gevonden. In deze gesprekken ligt de focus niet op cijfers maar op betrokkenheid, welbevinden, sociaal /emotionele ontwikkeling.

We zijn blij, dat we heel veel mensen hebben mogen ontmoeten. En het is eerder gezegd: een goed contact tussen school en ouders is in het belang van uw kind!

Uit het team

Meester Theo heeft inmiddels weer wat onderzoeken achter de rug voor zijn darmen. Op dinsdag 8 januari wordt de meester opnieuw geopereerd. Hij zal dan de rest van de week nog thuis zijn, is de verwachting. We hopen en bidden, dat deze ingreep wel succesvol zal zijn!

Benoeming directeur Willem van Oranjeschool

Na een zorgvuldig gelopen werving- selectie proces kunnen we melden dat er gisteravond een nieuwe directeur is voorgesteld aan het team van de Willem van Oranjeschool.

Per 1 maart zal Gert-Jan van der Horst aantreden als directeur op de Willem van Oranjeschool. We wensen hem en het team een goede samenwerking toe onder de zegen van onze God.

Per 31 januari 2019 treedt Henk van Roekel uit dienst. In de maand februari zal Jolanda Gerritse in samenwerking met het managementteam de lopende directiezaken uitvoeren.

Hierbij stelt Gert-Jan van der Horst zich aan u voor.

Vanaf 1 maart mag ik als directeur van de Willem van Oranjeschool mee gaan draaien met een positief en prettig team.

Mijn naam is Gert-Jan van der Horst, 50 jaar, getrouwd met Nellie en gezegend met 4 kinderen.

We wonen in Ede en leven mee met de Hervormde Gemeente De Ark aldaar.

Mijn jeugd heb ik in Kootwijkerbroek doorgebracht, in Barneveld zal ik me vast snel thuis voelen.

Vijfentwintig jaar ben ik nu werkzaam in het basisonderwijs bij de Stichting CPOV in Veenendaal, waarvan de laatste jaren als bouwcoördinator.

Met deze kennis en ervaring maak ik vol vertrouwen deze volgende stap. Ik zie uit naar verdere kennismaking, mijn deur staat (bijna) altijd open.

*Met vriendelijke groet,
Gert-Jan van der Horst*

Kerstbrunch

Morgen krijgen de kinderen van groep 5-8 van een aantal actieve ouders een kerstbrunch aangeboden. Er zijn afspraken gemaakt wie er iets meeneemt, de kinderen eten dus op school.

We gaan deze morgen ook niet gymmen.

Kerstviering

We mogen terugzien op een hele mooie Kerstviering! De versieringen waren oranje, het voelde ook 'Oranje'. Foto's van de viering kunt u downloaden via de onderstaande We-Transfer link. Let u er op dat deze link 7 dagen geldig is? Daarna kunt u de foto's niet meer downloaden.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Henk van Roekel.

